

JUSTINUS DE MARTELAAR: BEWOGEN DENKER

SCENARIO: RAYMOND R. HAUSOUL
TEKENING: MICHAËL VERPEUT ©
INKLEURING: VEERLE BIESBROUCK

MIDDELLANDSE ZEE.
TWEDE EELW



WAAR WOONT DE LEERMEESTER DIE ME KAN VERTELLEN WIE GOD IS? WAAR VIND IK DE RUST EN VREDE DIE IK ZOEK?



HÉ, EEN VREEMDELING. DAT GEBEURT ZELDEN OP DEZE EENZAME PLEK.



GOEIEDAG!



KIJK 'NS AAN; NOG IEMAND DIE DE STILTE LIEFHEEFT. WAT BRENGT ZO'N JONGE KEREL ALS JOU HIERHEEN?



MIJN FRUSTRATIES. IK LEERDE VEEL BIJ BEKWAME LERAREN, MAAR GEEN VAN HEN KON ME OVER DE WARE GOD ONDERWIJZEN. DAAROM ZOEK IK DE STILTE OP.



LAS JE AL EEN KEER DE JOODSE BOEKEN, VAN MOZES, DE PROFETEN, OF DE APOSTELN?

NEE, NOG NOOIT.

MOET JE DOEN! ZE VERTELLEN OVER DE ENIGE, WARE GOD DIE DEZE SCHEPPING VOORTBRACHT. HIJ ZOND ZIJN GELIEFDE ZOON OM TE LIJDEN EN TE STERVEN VOOR ZONDAREN ZOALS JIJ EN IK.



ADEMBENEMEND! DAT NIEMAND ME DAT OOI EERDER VERTELDE!



WAS HIJ TROUWENS EEN ENGEL? ZIJN HUID EN HAAR WAREN ZO LICHT.



NEE, DAT ZAL NIET!

JUSTINUS ONTMOETTE ANDERE CHRISTENEN. ZIJ ONDERWEZEN HEM IN GODS HEILSPAN. HIJ WERD EEN VAN DE GROOTSTE CHRISTELIJKE GELOOFSVERDEDIGERS DIE DE VROEGE KERK KENDE. ZIJN WERKEN ZIJN NOG STEEDS EEN BRON VAN INSPIRATIE VOOR VELEN.

